



Ο Δρ. Βαχάκ Αταμιάν MB είναι ειδικός Παθολόγος – Καρδιολόγος. Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 20 Νοεμβρίου 1957. Γονείς του είναι οι Noubar και Asdghig Αταμιάν.

Μετά την αποφοίτησή του από το Αρμένικο Δημοτικό Σχολείο στη Λευκωσία, ολοκλήρωσε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα Μελκονιάν και στο Αγγλικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.

Σπούδασε στην Ιατρική Ακαδημία Σόφιας, στη Βουλγαρία και μετεκπαιδεύτηκε στην Καρδιολογία και τη Γενική Ιατρική.

Ο Δρ. Αταμιάν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς σειρά μαθημάτων ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, σε πολύ γνωστά νοσοκομεία (Newcastle και Leeds) στο Ηνωμένο Βασίλειο και για Μεσογειακά Κληρονομικά Νοσήματα (Tel-Hashomer hospital) στο Ισραήλ.

Πριν ανοίξει το δικό του ιατρείο, ο Δρ. Αταμιάν υπηρέτησε στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στη Λάρνακα και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από το 1988, ο Δρ. Αταμιάν, εξασκεί το ιατρικό επάγγελμα στη Λευκωσία, ως Ειδικός Παθολόγος-Καρδιολόγος

Από το 1989, ο Δρ. Αταμιάν προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του ως επί καθηκοντι ιατρός στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μελκονιάν και στη Στέγη Ηλικιωμένων Καλαιτζίαν.

Το 1992 διορίστηκε από την Έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ως ο αρμόδιος ιατρός των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Ο Δρ. Βαχάκ Αταμιάν εκλέχτηκε αντιπρόσωπος των Αρμενίων στη Βουλή από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι το Μάιο του 2006. Υπήρξε μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Βουλής και στη συνέχεια διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ιδιωτική Εκπαίδευση. Σαν Βουλευτής αντιπροσώπευσε την βουλή των Αντιπροσώπων, στις εργασίες για τα 15χρονα της Βουλής της Αρμενίας.

Στα χρόνια της προεδρίας του στη Αρμένικη Σχολική Εφορία και αργότερα σαν βουλευτής της Αρμενικής κοινότητας είχε τη πρωτοβουλία και τη συμβολή στη ανέγερση του νέου Δημοτικού σχολείου Ναρεκ στη Λεμεσό καθώς επίσης στη δημιουργία του Γυμνάσιου Ναρεκ στη Λευκωσία.

Οι κοινωνικές δραστηριότητες του Δρ. Αταμιάν περιλαμβάνουν:

- Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολικής Εφορείας των Αρμένικων Δημοτικών Σχολείων «ΝΑΡΕΚ» στην Κύπρο από το 2000-2006 και μέλος από το 1986.
- Πρόεδρος του ARARAT AGBU Futsal Club από το 2000, Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματείων Futsal και μέλος της Επιτροπής Futsal της

Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου από το 2007. Συνεργάτης της Διεθνούς Ιστοσελίδας Futsalplanet.com από το 2000.

- Πρόεδρος του AGBU CLUB Λευκωσίας από το 2000 – 2001 και Αντιπρόεδρος από το 1992 – 1993.
- Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου «Ιπποκράτης» Λευκωσίας-Κερύνειας από το 2003 – 2006 και μέλος από το 1997.
- Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συνδέσμου Ασκούμενων Ιατρών από το 1986 – 1987.